

# Jongerendienst 18 december 2016

Oneliner: Gewoon Bijzonder

Voorganger: Ds. G. H. Labooy - Ouderling v. dienst: Klaas Schilder

Kosters: Jan van Ommen en Gerjan Prins - Band: Hoeksteenband +



## Zingen voor de dienst:

### Opwekking 687

Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg,  
die zuiver is en goed.  
Uw woord is onderweg  
als een lamp voor mijn voet.  
Als mij het zicht ontbreekt,  
het donker is,  
leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij Uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt.  
Als mij de wil ontbreekt  
Uw weg te gaan,  
spreek door Uw Woord en  
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij Uw plan;  
maak door uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt.  
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft.

### Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen  
wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:  
Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige  
Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw  
liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is  
zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven  
zingen;  
tienduizend redenen tot  
dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht  
vermindert,  
mijn adem stekt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven  
zingen;

tienduizend jaar en tot in  
eeuwigheid.

Refrein 2x  
slot:  
Verheerlijk zijn heilige naam.  
Verheerlijk zijn heilige naam.

Refrein 2x  
Verheerlijk zijn heilige naam.  
Verheerlijk zijn heilige naam.

## Welkom en mededelingen

### Intochtlied Opwekking 698

Ook al gaat mijn weg  
door een diep dal  
van duisternis heen,  
Uw liefde drijft de angst uit in mij.  
Ook al loop ik vast,  
overvallen door een hevige storm  
ik keer niet om, want U bent nabij.  
En ik vrees geen gevaren meer.  
Met mijn God steeds aan mijn zij.  
Voor wie zou ik nog vrezén?  
Hij is toch bij mij?  
Hij is toch bij mij?

Nooit meer, nooit meer alleen,  
loop ik door de stormen heen.  
Nooit meer, nooit meer alleen, op de berg of in de  
dalen. Nooit meer, nooit meer alleen,  
Heer, U laat mij nooit meer alleen.

En ik zie al de glans,  
in de verte, van het stralende licht  
dat schijnt voor elk die volhoud en wacht.  
Maar tot aan die dag  
dat de schepping word bevrijd van de pijn,  
is U te kennen al wat ik wil.  
En ik vrees geen gevaren meer,  
met mijn God steeds aan mijn zij.  
Voor wie zou ik nog vrezén?  
Hij is toch bij mij?  
Hij is toch bij mij?

Nooit meer, nooit meer alleen,  
loop ik door de stormen heen.  
Nooit meer, nooit meer alleen,  
op de berg of in de dalen.  
Nooit meer, nooit meer alleen,  
Heer U laat mij nooit meer alleen.

Ja ik zie al de glans,  
in de verte, van het stralende licht.  
Maar tot aan die dag dat de schepping  
word bevrijd van de pijn,  
Blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.  
Ja ik zie al de glans,  
in de verte, van het stralende licht.  
Maar tot aan die dag dat de schepping, word  
bevrijd van de pijn.  
Blijf ik u prijzen, blijf ik u prijzen.  
Nooit meer, nooit meer alleen,  
loop ik door de stormen heen.  
Nooit meer, nooit meer alleen,  
op de berg of in de dalen.

Nooit meer, nooit meer alleen,  
Heer U laat mij nooit meer alleen.

## Stil gebed, bemoediging en vredegroet

### Inleiding op de dienst

#### Opwekking 576

Als wij samen U aanbidden  
dan maakt Uw Geest ons een  
U bent welkom in ons midden  
wij prijzen U alleen

Ons hart staat voor U open  
Heer neem de ere plaats  
wij heffen onze handen naar U op

(refrein ) 2x  
Immanuel,  
God zelf is met ons  
Vrede vorst  
Machtig God  
De allerhoogste Heer!

Zie hoe als wij voor Hem zingen  
de hemel open gaat  
En als frisse morgenregen  
zijn liefde mensen raakt

Want U alleen bent waardig  
Dat Sion U aanbid  
de Koning die voor eeuwig heersen zal

Refrein 2x

## Gebed om de Heilige Geest bij de opening van Het Woord

### Schriftlezing Lucas 2: 8 - 20

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht  
door in het veld, ze hielden de wacht bij hun  
kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer  
bij hen en werden ze omgeven door het stralende  
licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10  
De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want  
ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele  
volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag  
is in de stad van David jullie redder geboren.  
Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie  
het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren  
kind vinden dat in een doek gewikkeld in een  
voederbak ligt.' 13 En plotseling voegde zich bij  
de engel een groot hemels leger dat God prees  
met de woorden: 14 'Eer aan God in de hoogste  
hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij  
liefheeft.' 15 Toen de engelen waren teruggegaan  
naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar:  
'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen  
ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons  
bekend heeft gemaakt.' 16 Ze gingen meteen op  
weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat  
in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen,  
vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.  
18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over  
wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria  
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef  
erover nadenken. 20 De herders gingen terug,  
terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze

gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

### Zingen Ere zij God

Ere zij God  
Ere zij God  
In de hoge, in de hoge, in de hoge  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In de mensen een welbehagen.  
Ere zij God in de hoge  
Ere zij God in de hoge  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In de mensen, in de mensen een welbehagen  
In de mensen een welbehagen, een welbehagen  
Ere zij God  
Ere zij God  
In de hoge, in de hoge, in de hoge  
Vrede op aarde  
Vrede op aarde  
In de mensen een welbehagen.  
Amen, amen.

### Lezing Lucas 5:1-11

1 Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, 2 zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3 Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 4 Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: 'Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.' 5 Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.' 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: 'Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.' 9 Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10 zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: 'Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.' 11 En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

### Verkondiging

#### Opwekking 759

Mijn God, wat is uw trouw toch groot,  
U gaat de strijd aan met het kwaad.  
U leidt ons in genade naar kalm water,  
U houdt ons altijd stevig vast.  
O Heer, denk aan uw mensen  
en help wie U volgen  
en houd uw belofte, mijn God.  
Refrein  
Genade voor ons,  
genade voor ons.  
Uw genade voor ons is genoeg.  
Mijn God, wat is uw liefde groot,  
de zwakke neemt de sterke mee.  
U leert aan ons het lied van uw verlossing  
en al uw mensen zingen mee.  
O Heer, denk aan uw mensen

en help wie U volgen  
en houd uw belofte, mijn God.  
Refrein 2x  
O Heer, denk aan uw mensen  
en help wie U volgen  
en houd uw belofte, mijn God.  
Refrein  
Genade voor ons,  
hulp die uit de hemel komt.  
Uw genade voor ons is genoeg.  
Heer, uw genade voor ons.  
U houdt ons met liefde vast.  
Uw genade voor ons is genoeg

### Dankgebed

#### Geloofsbelijdenis: opwekking 697

Al wat ik ben,  
leg ik in Uw hand,  
ik geef mijzelf volledig.  
Mijn leven rust  
in de palm van uw hand,  
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.  
Jezus, ik vertrouw op U.  
En de reden dat ik leef,  
de reden dat ik zing,  
bent U alleen.

Zo wandel ik  
heel dicht aan Uw zij,  
ook in mijn pijn  
vertroost U mij.  
En ik vertrouw  
op wat U belooft,  
Uw woord staat vast  
voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U. )  
Jezus, ik vertrouw op U. )  
En de reden dat ik leef, ) 2x  
de reden dat ik zing... )  
bent U alleen.

Ik aanbid U, )  
ik aanbid u, Heer. ) 4x

Ik vertrouw U, )  
ik vertrouw op U. ) 2x

Jezus, ik geloof in U. )  
Jezus, ik vertrouw op U. )  
En de reden dat ik leef, ) 2x  
de reden dat ik zing... )  
bent U alleen.

#### Inzameling van de gaven

1e collecte De Herberg-pastoraal diaconaal centrum.  
2e collecte Jeugdwerk  
Collecte uitgang: Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen

#### Slotlied: opwekking 589

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,  
met blijdschap in mijn hart.  
Ik wil jubelen voor U, Heer,  
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God  
en ik behoor U toe.  
Mijn aanbedding is slechts voor U  
wat ik ook denk of voel.

#### Refrein:

En ik ga door de poorten met een loflied,  
want ik wil U ontmoeten deze dag.  
En ik zing U alle lof toe,  
'k hef mijn handen naar U op.  
Ik prijs Uw naam,  
God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,  
met blijdschap in mijn hart.  
Ik wil jubelen voor U, Heer,  
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God  
en ik behoor U toe.  
Mijn aanbedding is slechts voor U  
wat ik ook denk of voel.

Want de Heer is goed.  
Zijn goedertierenheid  
is tot in eeuwigheid, amen!  
Ja, de Heer is goed,  
zijn liefde en zijn trouw  
zijn tot in eeuwigheid, amen!

#### Zegen

#### Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen.  
Ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest Heer.  
Jezus kom tot mij.  
Als de Bron van leven.  
Die ontspringt diep in mij.  
Brenge een stroom van zegen.  
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn!  
O God zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen.  
Hier in de woestijn.  
Wachtend op Uw milde regen.  
Om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede.  
Zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend.  
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn.

De volgende dienst wordt gehouden  
op D.V. 25 Dec eerste kerstdag aanvang 08.45  
uur Predikant is dominee ds. A.H.van Veluw

De volgende jongerendienst wordt gehouden  
op D.V. 29 Jan 2017  
Voorganger is ds. R.J. Perk uit Hellendoorn

www.hoeksteenkerk.nl  
Email: jdc@hoeksteenkerk.nl  
Facebook: Jongerendiensten.Hoeksteen  
Twitter: @jdchoeksteen