

**Inzameling van de gaven: 1e collecte voor Missionaire commissie
2e collecte Pastoraat en Eredienst**

Zingende belijdenis: Opw. 71

Refrein:

*Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.*

1. Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein

2. Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:

Refrein

*Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven*

Heenzending en Zegen

Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De collecte bij de uitgang is de collcte bestemd voor Aflossing en onderhoud
Kerkelijke gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn vastgesteld op zondag 19 maart 2017
Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw
Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy



Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente
'De Hoeksteen'
op zondag 12 maart 2017 om 19.00 uur.

Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Willy Fix
Organist: dhr. Jeroen van der Scheer
Kosters: Gert en Jeanet

Thema: 'Wat zag Zacharia?'

Zingen voor de dienst:

- Opw. 407 ('O, Heer mijn God')
- Lied 562 ('Ik wil mij gaan vertroosten in 't lijden van mijn Heer')

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 78:1,2

1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
Verborgenheden wil ik openbaren,
een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wondren en zijn grote kracht.
2. Laat ons wat onze vaders vertelden
doorgeven en aan onze kinderen melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, -
ons en alwie door ons wordt ingewijd.

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 748:1,2,4,5

1. Het duurt niet lang meer tot de tijd
van Christus aan zal breken,
en Hij in grote heerlijkheid
het oordeel uit zal spreken.
Het lachen is dat uur gedaan,
als alles zal in vuur vergaan,
naar Petrus heeft geschreven.
2. Dan klinken de bazuinen luid
tot aan de verste kimmen.
Dan zullen alle doden uit
hun smalle graven klimmen.

Maar die nog op de aarde gaan,
die zal de Heer van stond af aan
tot nieuwe mensen maken.

4. O Jezus, help mij dan ter tijd
terwille van uw wonden,
dat in het boek der zaligheid
ook mijn naam wordt gevonden.
Ik koester ook geen twijfel meer,
ik weet ook wel, getrouwe Heer,
dat Gij hebt overwonnen.
5. Heer Jezus, ach wat duurt het lang
tot aan die dag der dagen.
Zie ons op aarde klein en bang,
bezocht door duizend plagen.
Kom Rechter in uw majesteit
in uw genade, kom, bevrijd
ons van het kwade. Amen.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Zacharia 5

1 Opnieuw sloeg ik mijn ogen op, en daar zag ik een vliegende boekrol. 2 'Wat zie je?' vroeg hij me, en ik antwoordde: 'Ik zie een vliegende boekrol van twintig el lang en tien el breed.' 3 Toen zei hij: 'Dat is de vloek die rondwaart over het hele land. Aan de ene kant staat geschreven dat ieder die steelt zal worden gestraft, aan de andere kant dat ook ieder die meeneed pleegt zijn straf niet zal ontlopen. 4 Ik heb die vloek uitgevaardigd – spreekt de HEER van de hemelse machten. Hij zal het huis van de dief bezoeken en het huis van eenieder die bij mijn naam een valse eed zweert. Hij zal op hun huizen rusten en ze verwoesten, zodat er geen balk of steen van heel blijft.' 5 Weer verscheen de engel die met mij sprak. Hij zei tegen me: 'Sla je ogen op en kijk wat daar tevoorschijn komt.' 6 'Wat is dat?' vroeg ik, en hij antwoordde: 'Dat is een meelvat; daarop houdt heel het land zijn blik gericht.' 7 En kijk, daar ging het loden deksel open en in het vat zat een vrouw. 8 'Dit is de verdorvenheid,' zei hij, en hij duwde haar terug op de bodem van het vat en sloot het loden deksel. 9 Weer sloeg ik mijn ogen op, en daar zag ik twee vrouwen komen aanzweven met de wind in hun vleugels; ze hadden vleugels als van een ooievaar. Ze pakten het vat op en namen het met zich mee, hoog de lucht in. 10 Ik vroeg aan de engel die met mij sprak: 'Waar brengen ze het naartoe?' 11 Hij antwoordde: 'Ze gaan er in Sinear een tempel voor bouwen, en wanneer die klaar is, wordt het daar op een voetstuk gezet.'

Zingen: Gez. 296

1. Ik kom met haast, roept Jezus' stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.
2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat Ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.
3. Ik kom met haast, houd wat gij hebt,
nog is de worstling gaande.
Ik ben 't, uit wie gij krachten scheidt,
houd in de strijd u staande.
Zie op naar Mij:
Ik blijf nabij.
Ik houd u vast in 't lijden.
Niets zal u van Mij scheiden.

Verkondiging

Zingen: Lied 755

1. Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
2. O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan;
uit aard' en hemel opgerezen
vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.

Dankgebed

