

Zingen Lied 939

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verzezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing Spr. 9 : 1 - 6 en 12 : 7

1 Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze uitgekapt. 2 Ze heeft haar vee
geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel heeft ze gedekt. 3 Haar dienaressen heeft zij de
stad in gestuurd, zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: 4 'Onnozele mensen, kom toch
deze kant op.' Wie geen verstand heeft roept ze toe: 5 'Kom, eet het brood dat ik je
geef, drink de wijn die ik heb gemengd. 6 Wees niet langer zo onnozel,
leef, en betreed de weg van het inzicht.'

Spr. 12 : 7

De goddelozen worden omvergeworpen en verdwijnen, het huis van de rechtvaardigen
houdt stand.

Zingen Lied 800 : 1, 2 en 3

1. Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werk'lijk wist van mijn verdriet?

2. Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door 's levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

3. Maar Christus gaf mij taal en teken
n ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.

Lezing Mt. 7 : 24 - 8 : 1

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een
verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 25 Toen het begon te regenen en de
bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd,
stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. 26 En wie deze woorden van
mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man,
die zijn huis bouwde op zand. 27 Toen het begon te regenen en de bergstromen
zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt,
stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.'

28 Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van
zijn onderricht, 29 want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun
schriftgeleerden.

81 Hij daalde de berg af en grote mensenmassa's volgden hem.

Zingen HH 89

1. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. (3x)
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. (3x)
En het huis op de rots stond vast.

2. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. (3x)
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. (3x)
En het huis stortte in met een plof.

3. Dus bouw je huis op Jezus, de Rots. (3x)
En de zegen daalt dan neer.
En de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op. (3x)
Bouw je levenshuis op Hem.

Kinderen mogen naar de nevendienst

Verkondiging