



Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente 'De Hoeksteen'
op zondag 12 november 2017 om 10.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Geke Meuleman
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Jan en Berta

Zingen voor de dienst:

'Gij boden rond Gods troon' (NLB 725: 2, 3)
'Halleluja! Laat opgetogen' (Psalm 149: 1, 2)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 'De zon komt op' (OPW 733)

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel,
o mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid. *(Refr)*

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt.
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. *(Refr)*

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam. *(Refr)*

Stil gebed

Bemoediging

Groet

Zingen lied 'Mijn God is zo groot' (OTH 541)

Refrein:

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.
Er is niets dat God niet kan doen. (2x)

De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook.
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig,
er is niets dat God niet kan doen. (*Refr*)

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij,
hij zorgt voor jou en voor mij.
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig,
er is niets dat God niet kan doen. (*Refr*)

Heb jij soms verdriet? 't is God die het ziet.
Hij legt zijn handen op jou.
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig,
er is niets dat God niet kan doen.

Wetslezing: Johannes 15:1-10

1. 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 9. Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10. je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.

Zingen lied 'Laat me in U blijven, groeien, bloeien' (HH 233:1)

1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, / o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien, / of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij, / opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Gebed

Schriftlezing: Matteus 25: 14-30

14. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16. ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

19. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 20. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: "Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend." 21. Zijn heer zei tegen hem: "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer." 22. Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: "Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend." 23. Zijn heer zei tegen hem: "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer." 24. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: "Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25. en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug." 26. Zijn heer antwoordde hem: "Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. 28. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. 29. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt."

Zingen lied 'Here Jezus, om uw woord' (NLB 314:1)

1. Here Jezus, om uw woord / zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort / uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven / hart en ziel en heel ons leven.

Verkondiging

Zingen lied 'De Heer verschijnt te middernacht' (NLB 751: 1, 3)

1. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.
3. Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht,
hij voor Hem kan bestaan?

Gebeden

Inzameling van de gaven:

1e collecte bestemd voor Nazareth Complex te Johannesburg

2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen lied 'Gebed om zegen' (OPW 710)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen.

Ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest Heer.

Jezus kom tot mij.

Als de Bron van leven,

die ontspringt diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn!

O God zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen.

Hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen.

Om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede.

Zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen (antwoord gemeente: Amen 3x)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor:

Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

**De volgende Eredienst is vanavond om 19.00 uur:
voorganger ds. A.H. van Veluw**