

**Zingen: Lied 377: 1, 2 en 5**

1. Zoals ik ben, kom ik nabij,  
met niets in handen dan dat Gij  
mij riep en zelf U gaf voor mij –  
o Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,  
mijn angsten en onzekerheid,  
mijn maskers en mijn ijdelheid –  
o Lam van God, ik kom.

5. Zoals ik ben, in U te zijn  
en Gij in mij, in brood en wijn:  
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –  
o Lam van God, ik kom

**Pastorale mededelingen****Zingen Lied 663: 1**

1. Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.  
Wat wij in Hem bezaten, is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen, zijn wij door Hem bemind.

**Gebeden****Inzameling van de gaven**

1<sup>e</sup> collecte: Stichting Ellinor  
2<sup>e</sup> collecte: Pastoraat en Eredienst

**Zingen Slotlied Opwekking 249**

1. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,  
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,  
samen te dienen, te zien wie U bent,  
want uw woord maakt uw wegen bekend. (refr.)

Refr: Samen op weg gaan  
dat is ons gebed,  
als een volk dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.  
Vol van uw liefde,  
genade en kracht,  
als een lamp,  
die nog schijnt  
in de nacht.

2. Samen te strijden in woord en in werk.  
Eèn zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.  
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. (refr.)

**Zegen** (3x Amen, gezongen)

**Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor  
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen**

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN

**De volgende Erediensten zijn op:**

14-01-2018	19:00 uur	Voorganger ds. A.H. van Veluw	
21-01-2018	10:00 uur	Voorganger ds. G.H. Labooy	Heilig Avondmaal
21-01-2018	19:00 uur	Voorganger ds. A.H. van Veluw	Voortzetting H.A



**LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente  
"De Hoeksteen" op zondag 14 januari 2018**

Aanvang: 10:00 uur

Voorganger: ds. G.H. Labooy

Ouderling van dienst: Wilma Limburg

Organist: Gerwin van der Plaats

Kosters: Gert en Jeanet

**Voorbereiding Heilig Avondmaal**

**Thema: Over kauwen en moeilijke keuzes**

**Zingen voor de dienst**

Opwekking 640: Ik hef mijn ogen op naar de bergen  
Oefenlied 377: Zoals ik ben, kom ik nabij

**Woord van welkom****Zingen Psalm 78: 1, 6 en 9**

1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.  
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.  
Verborgenheden wil ik openbaren,  
een van oudsher ons doorgegeven mare,  
roemrijke daden door de Heer volbracht  
zijn grote wondren en zijn grote kracht.

6. In woestenijen, die het hart verschroeien,  
liet Hij uit rotsen lavenis voortvloeien.  
Rivieren welden op als zegeningen,  
Hij deed uit stenen levenswater springen.  
Maar aan de bron van zijn verbond gedrenkt  
heeft Israël de trouw van God gekrenkt.

9. Zo heeft zich toen des Heeren toorn verheven,  
omdat zij geen vertrouwen wilden geven  
aan Hem, hun Heer, en toch deed Hij de deuren  
des hemels open, deed de wolken scheuren.  
Zo dauwde voor hun voeten manna neer,  
het brood der engelen, gave van den Heer.

**Stil gebed en Bemoediging en groet****Inleiding bij de dienst****Zingen Kinderlied uit Oke4kids: 4**

Refr.: Is je deur nog op slot?

is je deur nog op slot?  
van je krr, krr, krr  
doe 'm open voor God,  
want de Heer wil bij je wonen  
en dan ben je nooit alleen.

Je hart is net een huisje  
waar het gezellig is  
maar 't is er nog zo donker  
er is iets dat ik mis (refr.)

## Wetslezing

### Zingen Lied 305

1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed!

## Gebed bij de opening van de Schriften

### Schriftlezing 2 Samuel 23: 13-17

Drie van de dertig hoofdmannen kwamen eens voor de oogst bij David, in de grot bij Adullam. In de vallei van Refaïm waren toen Filistijnse troepen gelegerd. 14 David hield zich in die tijd verschanst in de bergen, terwijl in Betlehem een Filistijnse wachtpost was uitgezet. 15 Op een keer, toen hij smachtte van dorst, verzuchtte David: ‘Wie geeft me wat te drinken uit de waterput in de poort van Betlehem?’ 16 De drie helden baanden zich een weg door het Filistijnse kamp en haalden water uit de put in de poort van Betlehem. Maar toen ze ermee bij David kwamen, wilde hij er niet van drinken. Hij goot het uit voor de HEER 17 en zei: ‘De HEER verhoede dat ik hiervan drink. Dat zou zijn alsof ik het bloed dronk van de mannen die hun leven hebben gewaagd om het te halen!’ Hij weigerde dus te drinken. Zulke heldendaden verrichtte dit drietal.

### Zingen Lied 939: 1, 2 en 3

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht,  
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.  
Uw vrede diep, Uw liefde groot,  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer,  
in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verrezen Heer,  
die ons van elke vloek bevrijdt.  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis,  
want door Uw bloed, Uw levenskracht,  
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan.

### Schriftlezing Johannes 6: 51-59

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’

52 Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!’ 53 Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. 54 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. 55 Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. 56 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. 57 De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. 58 Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’ 59 Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaüm toen hij daar onderricht gaf.

## Zingen: Lied 518: 2 en 4

2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon,  
o Zoon van God, Maria 's zoon,  
een hooggeboren Koning.  
O lylie die mijn hart bekoort,  
uw zoete evangeliewoord,  
is louter melk en honing.  
Gij zijt  
altijd  
Hosianna,  
hemels manna,  
dat wij eten,  
nooit meer kan ik U vergeten.

4. Hoe liefelijk is uw gelaat;  
als Gij uw ogen op mij slaat,  
dan doet de vreugd mij beven.  
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed;  
uw woord en geest, uw vlees en bloed,  
zij zijn mijn ziel, mijn leven.  
Heer des  
hemels  
laat, getrouwe,  
mij aanschouwen  
uw erbarmen.  
Herder neemt mij in uw armen.

*De kinderen mogen naar de nevendienst*

## Verkondiging