



**LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde
Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 16 september 2018**

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger: Ds. G.H. Labooy

Ouderling van dienst: Janny Mateboer

Organist: Gerwin van der Plaats

Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

Thema: 'Het geloof overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.'

Zingen voor de dienst

Lied 273: Loof God, die zegent al wat leeft

Lied 1005: 1, 2 en 3 Zoekend naar licht hier in het duister (Lied van de maand)

De kinderen van groep 2 komen binnen, samen met de leiding

De kerkenraad komt binnen

Woord van welkom

Zingen Psalm 36: 2 en 3

2. Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.

Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.

Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleuglen spreiden.

Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.

3. Bij U, Heer, is de levensbron,
Gij doet ons klaarder dan de zon
het licht der wereld schouwen.

Schenk toch uw heil dat leven doet
en wees voor wie U kennen goed,
bevestig ons vertrouwen.

Geef dat ik niet door 't ruw geweld
der goddelozen word geveld,
beschaam hun trotse zielen.

Maar zie, daar storten zij al neer,
men stoot ze om, zij zijn niet meer:
zij liggen, waar zij vielen.

**Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen**

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN

De volgende Erediensten zijn op:

16-09 om 19:00 uur	Voorganger Marcel Versteeg	Jongerdienst
23-09 om 9:30 uur	Voorganger ds. E. van't Slot, Westenholtte	
23-09 om 19:00 uur	Voorganger ds. G.H. Labooy	

Stil gebed en Bemoediging en Groet

Inleiding bij de dienst

Zingen als Loflied: Lied 617: 1, 2, 3, 4 en 5 uit bundel Weerklank

1. Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan.
Sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

2. Hoor de zee, hoor de wind.
Hoor de regen als hij zingt.
Druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht.
Geuren ontelbaar, zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

5. Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

Bidden: We vertellen aan de Heer wat we verkeerd hebben gedaan

Zingen: HemelHoog 232

1. Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.

Refr. Want Ik wil komen met mijn Geest, en doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon.
Laat mijn leven in je zijn. Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door je heen.

2. Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen.
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn en schoon.

Refr. Want U wilt komen met uw Geest, en doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel waar U woont.
Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door ons heen.

Heer wij roepen tot U: kom opnieuw met uw vuur.
Wij verlangen naar echtheid. Bewerk het diep in ons hart.

Refr. Heer wees welkom met uw Geest, en doorwaai nu heel het huis.
Kom het maken tot een tempel waar U woont.
Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door ons heen.

3. Hij heeft de kleine baby in zijn hand,
Hij heeft de kleine baby in zijn hand,
Hij heeft de kleine baby in zijn hand,
Hij heeft de wereld in zijn hand.

4. Hij heeft jouw en mijn leven in zijn hand,
Hij heeft jouw en mijn leven in zijn hand,
Hij heeft jouw en mijn leven in zijn hand,
Hij heeft de wereld in zijn hand.

5. Hij heeft de hele wereld in zijn hand,
Hij heeft de hele wereld in zijn hand,
Hij heeft de hele wereld in zijn hand,
Hij heeft de wereld in zijn hand.

Pastorale mededelingen; Introductie groeigroepen

Gebeden

Inzameling van de gaven 1^o collecte voor: Diaconie
 2^o collecte voor: Jeugdwerk

Zingen als Slotlied: HemelHoog 321: 1, 2 en 4

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

4. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Zegen (3x amen, gezongen)

De kinderen van groep 2 mogen vooraan blijven zitten. Jullie ouders halen jullie op.

**Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen**

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN

Kindermoment, speciaal voor de kinderen van Groep 2

Zingen: Lied 542 uit Oke4Kids

1. God zei: Noach bouw een boot samen met je zonen.
Maak hem sterk en maak hem groot - je moet er straks in wonen.
En neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen,
Ik zal ze sturen twee aan twee - Ik wil hun leven sparen.

2. De ark was netjes afgebouwd - de intocht kon beginnen.
De dieren liepen twee aan twee de ark van Noach binnen.
Toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen.
De regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar stromen

Refr. Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal?
zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal.
Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal?
Lees maar in de Bijbel want daar staat het allemaal.

3. De wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven.
Slechts de dieren in de ark, die zouden overblijven.
Maar op een dag was het voorbij - het water ging verdwijnen,
de wolken schoven weer opzij - de zon begon te schijnen.

4. De aarde werd weer langzaam groen - de bomen gingen groeien,
er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien.
Noach liet de dieren gaan - ze mochten gaan proberen,
om elk weer op z'n eigen plek op aarde terug te keren.

Refr. Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal?
zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal.
Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal?
Lees maar in de Bijbel want daar staat het allemaal.

5. Toen zei God: kijk eens omhoog - zie daar die boog vol kleuren.
Luister Noach Ik beloof; Dit zal niet meer gebeuren.
Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen.
Ik maak met jou een nieuw begin, daar mag je op vertrouwen.

Refr. Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal?
zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal.
Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal?
Lees maar in de Bijbel want daar staat het allemaal.

Leefregel: Markus 4: 37-39

Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38 Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39 Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40 Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 6: 11-22

In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. 12 Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, 13 zei hij tegen Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij. 14 Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en vanbuiten met pek. 15 Maak hem driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog. 16 Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant één el openlaten; de ingang moet je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog twee verdiepingen. 17 Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen. 18 Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. 19 En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. 20 Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, zullen er twee naar je toe komen; die zullen in leven blijven. 21 Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben.’ 22 Noach deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen.

Zingen: Lied 528 uit bundel Weerklank

- | | |
|---|---|
| 1. Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder
ging Noach niet ten onder.
De ark alleen bleef droog,
de ark alleen bleef droog. | 2. De dieren gingen mee,
de grote en de kleine,
met Noach en de zijnen.
De dieren twee aan twee,
de dieren twee aan twee. |
| 3. Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene takken,
de ark liep aan de grond.
De ark liep aan de grond. | 4. De aarde was er weer.
En mens en dier mocht wonen
onder de groene bomen,
in vrede met de Heer.
In vrede met de Heer. |

5. De regenboog staat hoog,
als teken voor de volken,
Gods woorden te vertolken:
het land, het land blijft droog,
het land, het land blijft droog.

Schriftlezing: Hebreëen 11: 1-3, 7

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2 Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

Genoemd worden dan Abel en Henoeh als geloofshelden van voor de grote vloed. En dan:

7 Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof.

Zingen Lied 635: 1, 2, 3 en 8

1. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja,
als Noach uit de ark gegaan, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!
2. Met Hem komt heel de schepping mee, halleluja,
de dieren lopen twee aan twee, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!
3. Nu is er Goddank land in zicht, halleluja,
de aarde is getooid in licht, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!
8. Het water van de grote vloed, halleluja,
stijgt nooit zo hoog meer, - God is goed, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

Verkondiging

Zingen als Loflied: Hemelhoog 339: 1, 2, 3, 4, en 6

- | | |
|--|---|
| 1. Hij heeft de hele wereld in zijn hand,
Hij heeft de hele wereld in zijn hand,
Hij heeft de hele wereld in zijn hand,
Hij heeft de wereld in zijn hand. | 2. Hij heeft de wind en de regen in zijn hand,
Hij heeft de wind en de regen in zijn hand,
Hij heeft de wind en de regen in zijn hand,
Hij heeft de wereld in zijn hand. |
|--|---|