



**LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde
Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 10 februari 2019**

Aanvang: 19.00 uur

Voorganger: ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Ada Vahl

Organist: Henk van der Weerd

Kosters: Gert en Jeanet Kragt

Thema: 'Zangdienst'

Zingen voor de dienst:

Hemelhoog 590 (Heer God, U loven wij)

Hemelhoog 591 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 3

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde

bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote Koning,

verhef, bazuin, uw stem van goud,

de Heer heeft onder ons zijn woning,

de Heer die bij ons intocht houdt.

Stil gebed

Bemoediging, Groet en aanvangstekst

Psalm 136 vers 26 *"Loof de God van de hemel
eeuwig duurt zijn trouw!"*

Wij zingen: Hemelhoog 336

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

die Gij steeds waart,

dat bewijst Gij ook nu.

(Refrein)

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag,

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. -2x-

(Refrein)

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,

aan mij betoond.

NLB 654: 1, 4 en 6

1. Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lof zingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.

Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

6. Zing dan de Heer, stem allen in / met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin / hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht / van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

NLB 713

1. Wij moeten Gode zingen,
halleluja,
om alle goede dingen,
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen,
halleluja.

3. Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in 't land van vuur en oven,
in 't land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.

5. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja,

4. Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden-
hoe zou het ons vergaan indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is|
gelijk de morgen straalde.

2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

4. De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea.

Gebed om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest

Wij zingen : NLB 657

1. Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op ~~and~~ re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
Het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Hemelhoog 626

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
daarom kniel ik neer bij U
om bij U te zijn is de grootste eer,
daarom buig ik mij voor U.

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
daarom kniel ik neer bij U
om bij U te zijn is de grootste eer,
daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
daarom kniel ik neer bij U
om bij U te zijn is de grootste eer,
daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U
En ik kom tot rust bij U.

Schriftlezing: Kolossenzen 3: 12 - 17

12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleeft u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

Wij zingen: Hemelhoog 453

Wat komt en weer gaat, rotsvast blijft mijn God.

Hij staat aan mijn zij, al wisselt mijn lot.

Al bonkt soms mijn hart in het heetst van de strijd,

Zijn liefde geeft leiding en troost mij altijd.

Verleid door het kwaad dat steeds mijn belaagt,
bedrukt door mijn schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mijn leidt door zijn Geest.
Mijn zonden vergeeft en mijn wonden geneest.

Als God mij vertroost, is niets mij te zwaar,
dan ben ik niet bang, al dreigt ook gevaar,
dan krijg ik al strijdend vertrouwen en kracht,
en zing ik mijn psalmen, hoe donker de nacht.

Zo, loof ik mijn God, zo prijs ik zijn trouw,
de rots van mijn hart, waarop ik steeds bouw.
Ik zal hem lofzingen. Al nadert mijn dood,
dan nog klinkt mijn loflied: 'Zijn goedheid is groot!'

NLB 904 : 1, 4 en 5

1.Beveel gerust uw wegen,
Al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

4.Wel kan zijn hulp vertragen,
en 't schijnt soms in de nacht,
alsof geen licht zal dagen,
alsof geen troost u wacht,
als u de angst doet beven |
dat God u niet meer kent,
dat Hij zich van uw leven
voorgoed heeft afgewend.

5.Maar blijft gij met vertrouwen / naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen / wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden / ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden / aan zijn beloften vast.

Verkondiging:

'Zingend geloven in de gemeente van Christus, daar zit muziek in!'

Wij zingen : NLB 835

1. Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

3. Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

NLB 23 c

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt u mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

NLB 891

1. Heer, ik kom bij U, neem mijn leven, maak mij nieuw door uw grote liefde. U houdt van mij.

Heer, ik weet het nu: in mijn zwakte draagt U mij.

Ik word overweldigd door de kracht van uw liefde.

Draag mij, Heer. Neem mij in uw armen.

Draag mij, Heer. Sluit mij in uw hart.

Bent U bij mij, dan vlieg ik als een arend,

omdat uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels, Heer,

met de kracht van uw liefde.

2. Geef dat ik kan zien. Laat mij uw gezicht zien, Heer, dan ken ik uw liefde. U woont in mij.

Heer, vernieuw mijn hart, want dan kan ik leven, Heer, zoals U dat wilt: in de kracht van uw liefde.

Draag mij, Heer. Neem mij in uw armen.

Draag mij, Heer. Sluit mij in uw hart.

Bent U bij mij, dan vlieg ik als een arend,

omdat uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels, Heer,

met de kracht van uw liefde.

Omdat uw Geest mij draagt.

U geeft mij vleugels, Heer,

met de kracht van uw liefde.

Geloofsbelijdenis

Wij zingen: NLB 670: 6 en 7

6. Maak ons geloof zo vol en schoon

dat het de Vader leert verstaan

en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,

o Geest van beiden uitgegaan.

7. Lof zij de Vader, lof de Heer

die uit de dood is opgestaan,

de Trooster ook zij lof en eer

en heerlijkheid van nu voortaan.

Gebeden

Inzameling van de gaven

1^e collecte voor: Diaconie

2^e collecte voor: Pastoraat en Eredienst

Wij zingen: NLB 248

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,

is weer voorbij, de nacht genaakt;

en dankbaar klinken onze zangen

tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4. Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

NLB 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Gemeente beantwoordt met NLB 415: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

**Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen**

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN

De volgende Erediensten zijn op:

17 februari 2019 om 10.00 uur, Voorganger ds. G.H. Labooy

17 februari 2019 om 19.00 uur, Voorganger ds. A.H. van Veluw