

Jongerendienst 28 april 2019

Oneliner: Kingsday

Voorganger: Ds. H.J. van Maanen

Ouderling van dienst: Jan van Marle

Kosters: Gerjan en Rudi - Band: Praiseband



Zingen voor de dienst:

Opwekking 539 - Kom, nu is de tijd

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.

Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.

Kom, zoals je bent, aanbid Hem.

Kom, zoals je bent en geef je hart.

Kom. (2x)

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.

Toch heeft U het beste aan Hem beloofd
die nu in U gelooft.

Opwekking 174 - Juicht want Jezus is heer

Juicht, want Jezus is Heer.

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van
Hem,

die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft;

Jezus de Koning,

die mensen het leven weer geeft. (2x)

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen.

Hij is verheerlijkt,

voor eeuwig verheerlijkt

en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God,

zijn waarheid houdt eeuwig stand.

hemel en aard'

verheugen zich in zijn naam.

Hij is verheerlijkt,

als Koning verheven, zo hoog.

Mededelingen en welkom

Opwekking 815 – Vul dit huis

Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn (medley)

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U En alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid (2x)

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer

Jezus is Koning

Breng hulde geef Hem eer

-Refrein-

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U En alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig Heilig Heilig is de Heer

Jezus is Koning

Breng hulde geef Hem eer (2x)

Jezus is Koning

Breng hulde geef Hem eer

-Refrein 2x-

Heer, wees welkom met uw Geest

en doorwaai nu heel het huis.

Kom en maak het tot een tempel waar U
woont.

Laat uw leven in ons zijn, maak ons heilig,
puur en rein.

Laat het levend water stromen door ons
heen. (3x)

Stil gebed, bemoediging en groet

Opwekking 760 - Wie vrees is nog

U hoort mij als ik bid,

verdrijft mijn duisternis.

Al vliegt de nacht mij aan,

het daglicht breekt zich baan.

Wie vrees ik nog?

U trapt de vijand plat

onder mijn voeten, God.

Al valt de strijd mij zwaar,

U bent mijn schild en zwaard.

Wie vrees ik nog?

-Refrein-

Ik weet wie voor mij uit gaat

en standhoudt achter mij:

God van de hemellegers,

U voert de strijd voor mij.

De Heerser van de eeuwen,

U bent een vriend van mij!

God van de hemellegers,

U voert de strijd voor mij.

Mijn kracht is in uw naam,

de naam die redden kan.

O God, die mij bevrijdt,

U overwint altijd!

Wie vrees ik nog?

Wie vrees ik nog?

-Refrein-

Geen wapen van de vijand houdt stand.

U houdt de wereld in uw hand.

Ik houd mij vast aan wat U belooft;

U bent trouw, Heer.

U bent trouw, Heer. -2x-

U bent trouw, Heer.

-Refrein 2x-

God van de hemellegers,

U voert de strijd voor mij.

Gebed

Schriftlezing:

Mattheüs 25:1-13

1Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 4De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6Midden in de nacht klonk er luid geroep: "Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet." 7Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: "Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit." 9De wijze meisjes antwoordden: "Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie." 10Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: "Heer, heer, laat ons binnen!" 12Maar hij antwoordde: "Ik ken jullie werkelijk niet." 13Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Openbaring 21:1-4

1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

Sela - Verwachten

Ik zie uit naar de Heer.

Ik zie uit naar de Heer.

Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.(2x)

Wij verwachten vol verlangen de Heer.

Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt
naar zijn Woord.(2x)

Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd.
op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Mijn ziel verlangt naar de Heer.
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters uitzien naar de
morgen.(2x)

Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Preek

Opwekking 665 - Ooit komt er dag

Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag
dat U terugkomt op een wolk
en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon.

Ooit zal het zo zijn,
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn,
als we komen in die stad,
dat de Vader onze tranen wist.

-Refrein-

Tot aan die dag
wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag
wil ik horen wat U zegt
en uw woorden tot mij nemen,
als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag!

Ooit zal het zo zijn,
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn,
als we komen in die stad,
dat de Vader onze tranen wist.

-Refrein-

Ik verlang zo naar de dag
dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik U mag herkennen aan uw stem.
Als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.

-Refrein-

Tot aan die dag!
Tot aan die dag!

Gebed

Geloofsbelijdenis:

Opwekking 672 - Heerser over alle dingen

Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid.
Van Uw liefde wil ik zingen,
buigen voor Uw majesteit.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft Uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond'ring luister ik.
U schiep leven door Uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt,
weerspiegeld het Uw heerlijkheid.

In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis.
Wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis.
Leid mij aan Uw sterke hand,
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als Uw huis mijn schuilplaats is.

Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft Uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'

-2x-

Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid.
Van Uw liefde wil ik zingen,
buigen voor Uw majesteit.

Collecte

1^e collecte: Stichting Yad 'Ami

2^e collecte: Jeugdwerk

**Collecte uitgang: Aflossing & onderhoud
kerkelijke gebouwen**

Opwekking 564 - Wedloop

Ik loop de wedloop die voor mij ligt
door een wolk van getuigen omgeven.
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht,
in de wedloop van het leven.

-Refrein-

Hij is mijn hoop, mijn kracht,
mijn zekerheid,
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan.
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid;
Jezus is het doel van mijn bestaan.

Hij geeft volharding om door te gaan
in de strijd die het leven ons kan geven.
Hij heeft zelf ook de pijn
en moeite doorstaan
in de wedloop van het leven.

-Refrein-

En ik weet dat Hij gestorven is
aan het kruis om mijn zonde te vergeven.
Dit geloof is mijn getuigenis
in de wedloop van het leven.

-Refrein-

Zegen

Opwekking 746 – Zo zegent Hij jou

De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
Op alle wegen die je zult gaan.

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan

Hij is als een schaduw, die met je
meegaat

Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw

Ontvang nu de vrede en de genade,
van God onze Vader, zo zegent Hij jou

De volgende dienst wordt gehouden op
D.V. 5 mei 2019 om 9.30 uur.

Voorganger is Ds. H.J. van Maanen

De volgende Jongerendienst wordt
gehouden op D.V. 26 mei 2019 om 19.00
uur.

Voorganger is Ds. H. van Ark uit Wapenveld

www.hoeksteenkerk.nl

Email: jdc@hoeksteenkerk.nl

Facebook: Jongerendiensten.Hoeksteen

Twitter: @jdchoeksteen

Instagram: jdchoeksteen