

## Heenzending en Zegen

### Na de dienst wordt gezongen: Ik wens jou (Trinity)

Ik wens jou een dak boven je hoofd.  
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood,  
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht.  
Dat de liefde van je leven op je wacht.

Ik wens jou genoeg om door te gaan.  
Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan.  
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd,  
met kinderen om je heen, tot aan het eind.

Een muur voor de wind en een vuur voor de kou.  
Een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou.

'k Wens jou vrede toe om wie je bent.  
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent.  
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft,  
in elk van de seizoenen dat je leeft.

Een muur voor de wind en een vuur voor de kou.  
Een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou.

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats.  
In de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang.  
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel.  
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.

### De volgende Erediensten/ontmoetingen zijn om

06-09-2020	om 19:00 uur	Jongerenmoment met jeugdwerker Marleen Kragt
13-09-2020	om 9:30 uur	Voorganger ds. H.J. van Maanen

	<b>LITURGIE voor de Doopdienst van de Hervormde Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 6 september 2020</b>
	Aanvang: 14:30 uur Voorganger: ds. G.H. Labooy Ouderling van dienst: Christien Heutink Piano: Jeroen van Nieuw-Amerongen Zang: Josh van Doorn Kosters: Jan en Berta Aarten

### *Thema: 'Want bij U is de bron van het leven'*



### Viering van de Heilige Doop. Gedoopt worden

**Guus Jurre**, zoon van Bart en Nicole Dijkgraaf, met zusjes Nora en Laure.  
**Gerard Filip**, roepnaam Juul, zoon van Joris en Corien Kok, met broertje Joop.  
**Aly Wilhelmina**, roepnaam Alina, dochter van Tiana en Berrie Boer  
**Boris Tobias**, zoon van Gert Jan en Willeke Potkamp, met zusje Nadia  
**Jinthe Nienke**, dochter van Tamco en Laura Spoelstra

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

*Refrein: 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. (refr)

#### **Danken met en voor elkaar bidden**

#### **Inzamelings van de gaven**

#### **Zingen als Slotlied Opwekking 733: 1, 2 en 3**

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker,  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

*Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  
prijst nu Zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,  
verheerlijkt zijn heilige naam.*

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde,  
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,  
tienduizend redenen tot dankbaarheid. (refr.)

3. En op dit dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stopt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr.)

## Schriftlezing: Psalm 36

<sup>1</sup>Voor de koorleider. Van David, de dienaar van de HEER.

<sup>2</sup>De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart – angst voor God kent hij niet.

<sup>3</sup>De zonde sust zijn geweten in slaap – geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad.

<sup>4</sup>Hij spreekt woorden van onheil en bedrog en blijft ver van wat wijs en goed is,

<sup>5</sup>op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen, hij betreedt een verkeerde weg en het kwade verwerpt hij niet.

<sup>6</sup>HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw,

<sup>7</sup>uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: u, HEER, bent de redder van mens en dier.

<sup>8</sup>Hoe kostbaar is uw liefde, God!

In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,

<sup>9</sup>zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden,

<sup>10</sup>want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.

<sup>11</sup>Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde, aan de oprechten van hart uw gerechtigheid.

<sup>12</sup>Laat de voet van hoogmoedigen mij niet vertrappen, de hand van goddelozen mij niet verjagen.

<sup>13</sup>Daar liggen zij die verderf zaaiden – gevallen, neergestoten, zonder kracht om op te staan.

## Tekst bij de prediking: Psalm 36: 10

*Want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.*

## Verkondiging

### Zingen Opwekking 770

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

## Voor de dienst

Zang

## Woord van welkom

### Zingen Psalm 36: 1, 2 en 3

1. De zonde die de zondaars vleit doet zacht en vol arglistigheid diep in hun hart zich horen.  
Zij vrezen niet voor God den Heer, en hun geweten spreekt niet meer, zij zijn aan 't kwaad verloren.  
Vol list en leugen is hun woord, zij laten door de schijn bekoord wat goed is achterwege.  
Bij nacht nog zinnen zij op kwaad, zij hebben hun verdorven staat, de boosheid lief gekregen.

3. Bij U, Heer, is de levensbron, Gij doet ons klaarder dan de zon het licht der wereld schouwen.  
Schenk toch uw heil dat leven doet en wees voor wie U kennen goed, bevestig ons vertrouwen.  
geef dat ik niet door 't ruw geweld der goddelozen word geveeld, beschaam hun trotse zielen.  
Maar zie, daar storten zij al neer, men stoot ze om, zij zijn niet meer: zij liggen, waar zij vielen.

## Stil gebed

## Bemoediging en groet

## Inleiding bij de dienst

### Zingen Hemelhoog 336

1. Groot is uw trouw, o Heer, Mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

2. Uw heil is als de hemel hoog, uw trouw verheft zich voor ons oog tot in de hoogste wolken.  
Uw recht is als de bergen vast, uw oordeel als de vloed die wast, tot schrik voor alle volken.  
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, ja, over mens en dier wilt Gij alom uw vleug'len spreiden.  
Bij U te wonen, Heer, is goed, met spijs en drank in overvloed wilt Gij ons hart verblijden.

Refrein: *Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.*

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refr.)

### **Instellingswoorden**

### **Uitleg van de Doop**

**Zingen Hemelhoog 294: 1, 2 en 3** *(de kinderen worden binnengedragen)*

1. Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.	2. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
--	---

Refrein: *Here Jezus, neem mijn leven,  
ik leg alles voor U neer.  
Leid mij steeds weer naar het water;  
'k wil U daar ontmoeten, Heer.*

3. Kom ontvang een heel nieuw leven,  
kom en stap in de rivier.  
Jezus roept je, Hij verwacht je  
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". (refr)

### **Presentatie, naamgeving en geloften**

1. Geloof je dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dit in de Bijbel staat en door de Kerk beleden wordt, de ware weg ten leven is?
2. Geloof je dat onze kinderen, hoewel zij net als wij door geboorte deelhebben aan een wereld verloren in schuld, toch met de doop in genade worden aangenomen en zo als geheiligden worden ingelijfd in het lichaam van Jezus Christus?
3. Beloof je het evangelie van Jezus Christus aan je kind door te geven, het in woord en daad voor te gaan als leerling van Jezus, en het trouw te leiden tot de verkondiging en het onderwijs van de Kerk, zodat het eenmaal zelf kan beamen alles wat met de doop gegeven is?

### **Geloofsbelijdenis en doopgedachtenis**

### **Doopgebed**

**Kinderlied** (met filmpje van ons kinderkoor)  
De Here zegent jou en Hij beschermt jou.  
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.  
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.  
Hij zal Zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u en Hij beschermt u.  
Hij schijnt Zijn licht over uw leven.  
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn.  
Hij zal Zijn vrede aan u geven.

*Nora en Laure, zusjes van Guus, doen het water in het doopvont*

### **Doop**

**Aanvaarding door de gemeente:** *(allen gaan staan)*

Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in het volgen van Jezus Christus? Wat is daarop uw antwoord?

**Gemeente: Ja, dat beloven wij**

**Zingen Psalm 87: 1, 3 en 4** *(staande)*

1. Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.  
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.  
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;  
door uwe poort zal ieder binnentreden.

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen  
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
hen tellen, als in Israël ingelijfd,  
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,  
dansend de harpen en cymbalen slaan,  
en onder fluitspel in het ronde gaan,  
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

*Dopelingen worden weggedragen, of, als ze slapen, mogen ze erbij blijven*

### **Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest**