

Zingen: Lied 442 ('Vervul o Heiland het verlangen)

- | | |
|---|--|
| 1. Op U mijn Heiland blijf ik hopen,
verlos mij van mijn bange pijn.
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, Uw tempel zijn.
O Gij, wiens aard' en hemel zingen,
verkwik mij met Uw heil'ge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed. | 2. Vervul o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid.
Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O mocht ik Uwe troost ervaren,
doe intocht Heer in mijn gemoed! |
|---|--|

Dankgebed

Inzameling van de gaven

1° collecte voor: Diaconie

2° collecte voor: Pastoraat en eredienst

3° collecte voor: Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen

Zingen: Lied 444 'Reeds daagt het in het oosten'

- | | |
|---|--|
| 1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal. | 4 De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht! |
| 2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht. | 5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal. |
| 3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood. | |

Heenzending en Zegen

Amen van de gemeente op de dienst (3x)

Orgelspel

De volgende Erediensten zijn op:

20-12 om 19.00 uur ,Voorganger ds. H.J. Van Maanen

24-12 om 22.30 uur, Voorganger ds. A.H. Van Veluw

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente ' De Hoeksteen' op zondag 20-12-2020



Aanvang: 10.00

Voorgangers: A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: Wilma Dekker

Organist: Gerwin van der Plaats

Kosters: Jan en Berta Aarten

Thema: 'Verlangen naar hemels Licht'

Zingen voor de dienst:

Lied 286 'Want het licht is sterker dan het donker' (Vocaal Theologen Ensemble
o.l.v. Hanna Rijken)

Lied 654:1,2,4,6 'Hij riep ons uit de nacht in 't licht'

Welkom en mededingen.

Zingen: Ps. 42:1,3 'God van leven, God van licht ... die ik ademloos verwacht'

- | | |
|---|--|
| 1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven ? | 3. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven. |
|---|--|

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

De vierde adventskaars wordt aangestoken

Zingen: Lied 286 'Want het licht is sterker dan het donker'

- | | |
|---|---|
| 1 Waar de mensen dwalen in het donker
draai je om en zie het nieuwe licht
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus
Zie de mens die ieder mens verlicht
<i>refrein</i> | 2 Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap
er is licht dat alles overwint.
<i>refrein</i> |
|---|---|

3Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
refrein

refrein
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Geloofsbelijdenis Nicea-Constantinopel

Zingen: Lied 600 'Licht uit Licht, uit God geboren'

1Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

4Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

2Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht, uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

5Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

3Licht, aan liefde aangestoken,
Licht dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Ps. 42:1-6 (NBV)

42 1Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten. 2 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. 3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? 4 Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: 'Waar is dan je God?' 5 Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliiep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende menigte, juichend en lovend. 6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

Zingen: Ps. 63:1 'naar U Heer, strekt zich mijn verlangen'

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten

en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, -
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

Schriftlezing: Lukas 1:57-79 (NBV)

De geboorte van Johannes

57Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. 58 Haar burenen en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 59 Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. 60Maar zijn moeder zei: 'Nee, Johannes zal hij heten!' 61 Ze zeiden tegen haar: 'Er is niemand in je familie die zo heet.' 62 Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 63 Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: 'Johannes is zijn naam.' Iedereen was verbaasd. 64 En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. 65 Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. 66 Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. 67 Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie: 68 'Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. 69 Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar 70 zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: 71 bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten.72 Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond:73 de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, 74ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, 75toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. 76 En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,77 en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden.78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'

Kindermoment

Kinderlied (opname): 'Zacharias en Elisabet' (HH 85)

Verkondiging

