



Liturgie Bediening Heilige Doop



**14 november 2021, 10.00 uur
de Hoeksteen**

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Muziek: Gerwin van der Plaats
Ouderling van dienst: Dick Hoekman
Kosters: Ron en Tineke Kalter

Zingen voor de dienst

- Heer, U bent altijd bij mij – HH 518

Mededelingen

Aanvangslied HH 38

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan,
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen HH 386: 1, 4 en 5

1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?
4. Wil je zien dat wat Ik zie, jouw gaven velerlei?
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind bij jij!'
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
En mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Doop

Onderwijzing

Binnenkomst kinderen en Lied 513: 1, 2, 4

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Presentatie en naamgeving

Ezra van Dyk
Sem Benjamin Han (Sem) van 't Ende
Julian Joas (Julian) Hamer
Sep Koele
Ina Noëlle (Noëlle) Kok
Evi Hannah (Evi) Meuleman
Moïs Benjamin (Moïs) van Schellen
Eva van Straten

Geloften

Geloofsbelijdenis

1. Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
2. Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.
3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Doopgebed

**Kindermoment en
zingen HH675**

Kinderlied HH 675

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Brug

Halleluja, halleluja.

Halleluja, halleluja.

(HERHALEN 2X)

Refrein

*Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.*

Doop

Gelofte

Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in het volgen van Jezus Christus? Wat is daarop uw antwoord?
Ja, dat beloven wij

Zegenlied HH 61

De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede aan je geven.

Kinderen worden weggedragen

Gebed

Schriftlezing: Kolossenzen 2: 6-23 (NBV21)

⁶Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt.
⁷Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. ⁸Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. ⁹Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamenlijk aanwezig, ¹⁰en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. ¹¹In Hem bent u ook besneden, door alles wat aards in u is af te leggen.

¹²Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die Hem uit de dood heeft opgewekt. ¹³U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. ¹⁴Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. ¹⁵Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. ¹⁶Laat u daarom door niemand iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. ¹⁷Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is van Christus. ¹⁸Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of verblind door hun eigen bedenkzels menen heel wat te zijn. ¹⁹Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. ²⁰Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? ²¹'Niet aanraken! Niet proeven! Afblijven!' – ²²het zijn menselijke voorschriften en instructies over zaken die door het gebruik vergaan. ²³Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte vroomheid, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.

Zingen HH 356

Voor de zieken - voor de armen
 voor de mensen met verdriet
 voor het kind dat blijft proberen
 maar toch denkt: het lukt me niet
 voor de zwerver die moet zwerven
 en geen plek heeft waar hij hoort
 is er altijd nog die Ene en die roept:
 kom maar aan boord!

Refrein:
 kom aan boord
 ook voor jou is er een plekje
 waar je hoort
 laat de hoop niet langer varen
 kom aan boord
 sta niet doelloos aan de kant
 want er is een hart vol liefde
 pak die uitgestoken hand.

2. Voor het meisje dat blijft denken : alles gaat bij mij steeds mis
 voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is
 voor het kindje dat nog nooit van trouw of liefde heeft gehoord
 is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!
Refrein

Kindermoment Verkondiging

Zingen Psalm 95:1

Steekt nu voor God de loftrumpet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.

Gebed

Collecte: 1e collecte Diaconie
2e collecte Pastoraat & Eredienst
3e collecte Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen

Zingen HH 460

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgten aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein

*'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein

Zegen

Lieve Ezra,

Op je geboortjekaartje stond: Zo klein als je bent,
zo groot is het wonder van het leven.
Niemand heeft jou tot nu toe gekend,
alleen Hij die jou heeft gegeven.

Wat bijzonder dat er, voordat jij geboren werd, iemand was die jou al kende. Die Zijn weg voor jou al uitgestippeld had. Wij mogen jou sinds jouw geboorte steeds beter leren kennen. Wat een prachtig wonder ben jij! We hopen dat je mag leren van jou Maker, dat je Zijn bedachte weg gaat leren volgen. Door jou doop erkennen wij dat jij een kind van God bent en mag zijn. Wij willen jou aan de hand houden op de weg die God voor jou bedacht heeft. Dat je je plek mag vinden in deze wereld. Als het moeilijk is, maar juist ook in blijdschap. Je mag weten dat God de Vader, er altijd voor jou is. Zelfs wanneer jij dingen doet, die niet juist zijn. Hij wil jou zonden vergeven, want Hij houdt ontzettend veel van jou.
Liefs, papa (Roy) en mama (Milou)

Lieve Sem,

Door je te laten dopen vertrouwen we je toe aan God. Dat betekent dat we je de belofte willen meegeven dat God je heeft gemaakt. God heeft een plan met je leven. Hij zal er voor je zijn en jij mag je veilig weten bij Hem.
Liefs, je ouders

Lieve Julian,

Vandaag 14 november 2021 ben jij gedoopt. Papa en mama hebben jou laten dopen omdat we jou kennis willen laten maken met God en het geloof. We willen jou dit in de opvoeding meegeven en vragen of God ons hierbij wil helpen. De doop betekent dat je Gods zegen en bescherming meekrijgt, voor nu en in de toekomst. We hopen dat je hier veel liefde, kracht en wijsheid uit haalt.
Liefs, papa en mama

Lieve Sep,

Papa en mama hebben jou laten dopen. Dat betekent dat we aan God beloven dat we jou willen opvoeden met het Christelijk geloof. We beloven God dat we jou zullen vertellen over zijn oneindige en onvoorwaardelijke liefde voor jou en dat je altijd bij Hem terecht kunt met al jouw zorgen en vragen. Ook beloven we aan God dat we samen met jou zullen bidden en naar de kerk zullen gaan.
We hopen dat jouw doop vandaag de start zal zijn van een verbond tussen jou en God en dat je Zijn liefde mag voelen in jouw leven.
Liefs, papa en mama

Lieve Noëlle,

Papa en mama hebben je laten dopen. Dat betekent dat we jou het christelijke geloof willen meegeven. We willen God vragen om met jou mee te gaan op weg en met de doop vertrouwen we daarop. We zien de doop als symbool van de start van het verbond tussen jou en God, die al begonnen is in de buik van mama. We hopen dat jij altijd de liefde en aanwezigheid van God voelt.
Liefs, papa en mama

Lieve Evi Hannah,

Papa en mama hebben je laten dopen. De doop is een teken van Gods verbond met jou. Je bent een kind van God. Je hebt een Vader in de hemel die er altijd voor je is. Hij houdt van jou om wie je bent. Hij heeft jou laten groeien in mama's buik en wij mogen jouw ouders zijn. Wij mogen jou opvoeden in geloof en jou leren over Gods liefde voor ons. Wij bidden dat je God mag leren kennen in je leven.

Liefs, papa en mama

Lieve Moïs,

Op 14 november 2021 hebben wij jou laten dopen. Dit betekent dat wij jou het geloof mee willen geven, je mag een kindje zijn van de Here God. Zijn liefde is zo groot voor jou, we kunnen dit eigenlijk haast niet bevatten. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon Jezus laten sterven om al onze zonden te vergeven. Hij zal altijd bij jou zijn, welke weg je dan ook zal gaan. Wij zien het christelijk geloof als een belangrijke leidraad in ons leven. De 10 geboden, welke de Here God ons gegeven heeft is daarin een belangrijke les waar we altijd op terug mogen vallen. Hiermee laat de Here God zien hoe jij kan laten zien dat je bij Hem hoort. Zie het als verkeersregels; houdt je je niet aan de regels? Dan loop je gevaar. De 10 geboden zullen je helpen een fijn, gelukkig en eerlijk leven te leiden. En wat wensen wou jou dit toe! Wat hopen wij dat jij een gelukkig mens wordt en een prachtig leven tegemoet gaat, dat je Jezus mag leren kennen en hem mag volgen. Dat je een licht van God mag zijn. En dat je samen met ons en je lieve broers heel veel fijne momenten mag gaan beleven. Ook al is het soms heel moeilijk of heb je vragen, hij zal jou de weg wijzen, heel je leven lang. Met de doop beloven we jou in dit alles te begeleiden. Lieve Moïs, wat ben je mooi en wat houden we veel van jou!

Liefs, papa en mama

Lieve Eva,

Een boog in de wolken

Als teken van trouw

Staat boven jouw leven

God zegt: Ik ben bij jou

Papa en mama hebben je laten dopen. Dat betekent dat we jou een gelovige opvoeding willen geven en hopen dat je uitgroeit tot een gelovig mens. We zullen je vertellen over Jezus en hoe Hij met jou op weg gaat. We beloven voor jou een lieve papa en mama te zijn. We zullen ervoor zorgen dat jij je thuis voelt in ons gezin. God houdt van je en wij ook.

Liefs, papa en mama

De volgende Erediensten zijn op:

14-11 om 16.30 uur: Ds. G.H. Labooy, middagdienst

14-11 om 19.00 uur: Ds. A.H. van Veluw