



Liturgie Belijdenisdienst



**3 april 2022, 09.30 uur,
de Hoeksteen**
Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Muziek: GO(U)D

Zingen voor de dienst

'U bent mijn schuilplaats' – opw 176

'Heer, U doorgrondt en kent mij' – opw 518

Welkom

Aanvangslied Opw 797

1. U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

3. U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Brug (2x)

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!

Refrein

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen opw 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.

Waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Refrein

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of val.

*U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.*

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan,

U bent mijn schaduw, U bent er altijd,

bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan.

U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer.

Wetslezing: 1 Korinthe 13: 4-7 + 13

⁴De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. ⁵Ze is niet grof en niet zelf zuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ⁶ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. ⁷Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. ¹³Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Zingen Opw 378

1. Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
3. Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.
5. Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Geloofsbelijdenis

Onderwijzing

Presentatie en naamgeving

Thomas Gerjan Cornelis (Thomas) van den Berg
Kelly van den Berg – Hollander
Hermina Henriët (Mariët) van Dam
Eline Kasper
Dennis Alexander (Dennis) de Munnik
Alice Rosine (Rosalie) de Munnik – Kale
Willem Visscher
Margje (Mariska) Zielman - Gaasbeek

Gebed

Apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en be-
graven,
die is neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almach-
tige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.

Gelofte

Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel
en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere en in
de Heilige Geest?

Aanvaardt u de roeping om onze Heer te volgen in leven en sterven, Hem
te belijden voor de mensen, in zijn kracht te strijden tegen de zonde en
met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?

Willen jullie je plaats innemen in de gemeenschap die met lofzang en ge-
bed samenkomt rond de Bijbel, doop en avondmaal; en wil je je ontfer-
men over elke levende ziel die God tot je zendt?

Handoplegging en doop

Verwelkoming

Gelofte gemeente

Gemeente, wilt u deze belijdende leden naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u hen helpen Christus na te volgen?

Ja, dat willen wij

Zingen Opw 746

- | | |
|--|---|
| 1. De God van de vrede geeft jou zijn zegen op alle wegen die je zult gaan Wanneer het meevalt of soms ook tegen bij zon en bij regen zal Hij naast je staan. | 2. Hij is als een schaduw die met je meegaat jou nooit alleen laat want Hij is trouw Ontvang nu de vrede en de genade van God, onze Vader Zo zegent Hij jou. |
|--|---|

Gebed

Kindermoment

Kinderlied 'Ga met ons mee'

Schriftlezing: Lukas 22:7-20

⁷De dag van het Ongedesemde brood, waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. ⁸Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: 'Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.' ⁹Ze vroegen hem: 'Waar wilt U dat we het bereiden?' ¹⁰Hij antwoordde: 'Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoetkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, ¹¹en zeg tegen de heer van dat huis: "De meester vraagt u: 'Waar is het gastenvertrek waar Ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'" ¹²Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.' ¹³Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. ¹⁴Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. ¹⁵Hij zei tegen hen: 'Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. ¹⁶Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.' ¹⁷Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: 'Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. ¹⁸Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.' ¹⁹En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.'

²⁰Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: 'Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt.'

Verkondiging

Zingen Opw 331

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.

Refrein

*Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.*

*Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank.*

Lied, gezongen door mensen uit Oekraïne

Gebed

Collecte: 1e collecte Diaconie

2e collecte Pastoraat & Eredienst

3e collecte Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen

Zingen opw 705

1. Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast
en zegt:

2. In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd.
Hij zei:

*Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.*

*Toon mijn liefde aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.*

Zegen

Thomas van den Berg



Als kind ben ik gedoopt en opgegroeid met het geloof. Ik zie het geloof als iets waar je op terug kan vallen. Bij moeilijke momenten heb ik ook ervaren er niet alleen voor te staan, en wil daarom ja zeggen tegen God.

Kelly van den Berg



Pas op latere leeftijd heb ik het geloof omarmd. Daarom mag ik vandaag gedoopt worden en belijdenis doen. God zet met de doop de eerste stap richting mij, door mij te beloven dat ik bij Hem mag horen en Hij mijn zonden vergeeft. Hoe mooi dat ik deze doop gelijk mag beantwoorden met: Ja, ik wil bij U horen.

Mariët van Dam



Het geloof in God geeft mij zekerheid en rust in mijn leven. Ik ben God dankbaar omdat hij er altijd voor mij is. Daarom wil ik graag belijdenis doen en ja zeggen op mijn doop.

Eline Kasper



Ik doe belijdenis omdat ik mijn doop wil beantwoorden. Mijn ouders kozen er voor om mij bij God te brengen door de doop. Nu is het moment dat ik zelf graag ja wil zeggen tegen God.

Dennis de Munnik



Mijn ouders hebben mij vroeger laten dopen, om mij op te laten groeien met het geloof. Nu is het moment om dit te beantwoorden met een ja.

Rosalie de Munnik



Vroeger ben ik gedoopt omdat mijn ouders hiervoor kozen. Met belijdenis doen bevestig ik die doop als mijn eigen keuze en leg ik de belofte af te zullen vertrouwen op Zijn woord.

Willem Visscher



De laatste tijd ben ik veel bewuster met het geloof bezig. Ik wil ook graag aan het Avondmaal deelnemen.

Mariska Zielman



Ik ben als kind niet gedoopt, maar heb God later in mijn leven mogen leren kennen. Ik heb zelf de keuze gemaakt om voor God te kiezen. Daarom zeg ik vandaag ja tegen Hem.

De volgende Erediensten zijn op:

03 april om 19.00 uur: Ds. A.H. van Veluw

10 april om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw

10 april om 19.00 uur: Ds. J.C. Borst